

## GESPREK: STELLINGEN

### 1. Verloop

Op de tafel liggen een aantal stellingen omgekeerd op een stapel. Om de beurt nemen de personen een stelling die wordt voorgelezen. Hierop volgt commentaar van de deelnemers en iedereen neemt een standpunt aan, iedereen heeft zo zijn eigen mening. De taak van de leiding is nu om met standvast argumenten hun medeleiding te overtuigen hetzelfde standpunt aan te nemen als zij. Een stelling is nooit goed of fout, maar heeft meestal twee of meerdere standpunten tot gevolg.

Meestal is de stelling in een vraagzin beschreven. Hier zijn maximum twee standpunten mogelijk die niet goed of fout zijn.

### 2. Chiro - stellingen

- Leiders/sters die weten dat ze na het kamp zullen stoppen met chiro:
  - geven hun taken door
  - laten de verantwoordelijkheid aan iemand anderszodat ze na het kamp “misbaar” zijn.
- Laat de leiding hun vrienden op café, op een feestje, ... in de steek om naar de (misschien saaie) vergadering te komen?
- De leden van een andere afdeling spelen achter het heem. Wat doe jij als leider/ster als je ziet dat er geen afdelingsleiding in de buurt is?
  - Loop je door
  - Spreek je de leden aan ?
- Je hebt oudere leden van onze chiro betrap op het gebruiken van drugs. Nu zijn er waarschijnlijk twee zaken die het meest voor de hand liggend zijn:
  - Je neemt de drugs af en probeert bemiddelaar te zijn met je leden door hen te bepraten. INTERN
  - Je stapt ermee naar de ouders nadat je de medeleiding verwittigt hebt op de wekelijkse vergadering. EXTERN
- Een meisje in de groep zorgt er steeds voor dat ze rijkelijk omringt is door jongens. Dit doet ze door hen op te vrijen en wat lief te doen. Je ondervindt dat jezelf niet veel meer te zeggen hebt, want alle jongens luisteren voortaan naar dat ene meisje.
- Iedereen heeft waarschijnlijk al wel eens leden gehad die een stempel op hun gezicht hadden gekregen. Als zij iets deden of zeiden werd het je steeds teveel, zodat je zelf ook bevooroordeeld raakte.

- Ga je ze aanmoedigen om in de groep te blijven en in chiro te geloven.
- Ga je ze eerder laten horen dat hij/zij gerust kan én mag stoppen (eigenlijk heb je dat het liefst!!!)
- Ouders geven opmerkingen op het uiterlijk van de leden. Er is voortdurend verf in het haar van de kleintjes, de kledij van de grootsten komt niet dikwijls heel thuis, ...
  - Denk je er het jouwe van en probeer je de ouders meer begrip te laten opbrengen?  
CHIRO IS CHIRO
  - Probeer je zelf begrip te tonen en leef je met de ouders mee die elke zondag het haar van hun kleine dochterje nog moeten wassen?  
CHIRO IS ENKEL CHIRO ALS DE LEDEN AANWEZIG ZIJN EN MEEDOEN
- - 17h15: Ik maak dat ik thuis ben want ik wel mijn vriend/in ook nog wel eens zien. Ik moet straks nog iets gaan drinken ook.
- 18h00: Ik sluit af met diegenen die er nog zijn. Het duurt immers een week voordat we nog eens kunnen bijpraten.
- Een chiromis is éénmalig per jaar:
  - Gelukkig maar. Ik doe het omdat het moet. Pfff ..... teksten zoeken, zingen, maar ja, dan zijn we er eindelijk vanaf. Ik zal me maar even positief inspannen.
  - Eindelijk kunnen we nog eens met iets uitpakken naar de ouders toe als een christelijke vereniging. Chiro heeft immers toch een MEERWAARDE. Tenslotte werken we toch met thema zoals: Samen zijn, elkaar helpen, naastenliefde, samenwerken, opvoeden, ...
- - Word je leiding voor 1 jaar en bekijk je op het einde van dat jaar de opties om eventueel nog een jaartje bij te doen? We zullen wel zien, het staat toch al aardig op m'n CV.
- Word je leider/ster en engageer je je voor 3 jaar, ben je zo idealistisch?

### **3. Media – stellingen**

- Ik ben twee maanden zwanger, de dokter neemt een echografie en ziet dat het kind gehandicapt is. Hoe zwaar weet men niet. Ik laat het weghalen.
- Ik beval van een gehandicapt kind. Ik ga het niet graag zien.
- Ik heb een vriend met aids en ik weet dat hij altijd vrijt zonder condoom. Op een fuif zie ik hem weer met een meisje vertrekken. Ik waarschuw het meisje.
- Ik heb een leuke jongen / leuk meisje gevonden op het internet. Ik maak een afspraak en als ik hem / haar zie, merk ik dat het een lelijk geval is vol met pukkels en zeer zwaarlijvig. Ik draai mij om, ga weg en doe of ik de afspraak vergeten ben.
- Ik zit in een de bus en opeens komt er een vreemdeling naast mij zitten. Ik ga op een andere plaats zitten.
- Ik zit in een overvolle bus en opeens komt er een vreemdeling naast mij zitten die iets in het Marokkaans brabbelt. Ik stop bij de volgende halte, ook al moet ik hier niet zijn.

- Ik sta klaar om naar de chiro te gaan als er een vriend belt om naar de Phoenix te komen, want het is er kei leuk en den dië is weer zat en den andere heeft iets kei stom gedaan. Ik pak mijn brommer of fiets en rij naar de Phoenix.
- Mijn vriend(in) smooert altijd op de fuif. Opeens komt ze met een pilletje af. Ik probeer dit ook eens.
- Mijn vriend heeft pas zijn rijbewijs en koopt een BMW van 400.000 BEF. Hij vraagt of ik meerij om te laten zien hoe hard de wagen gaat. Ik stap onmiddellijk in.
- Echte mannen gaan naar de hoeren. Ik vind dat dit moet kunnen.
- Mijn vader/moeder is ongeneeslijk ziek en heeft zeer veel pijn. Ik vind dat euthanasie dan toegelaten is.
- Als je't leven echt niet meer ziet zitten, is zelfmoord een goede oplossing.
- Mijn vriend(in) heeft een ernstig drankprobleem en wil absoluut niet geholpen worden. Ik laat hem/haar na een tijdje vallen, als ze dan toch niet geholpen wil worden.
- Ik heb een nieuwe vriend(in) leren kennen. Mijn andere vrienden kunnen hem/haar niet uitstaan. Ik laat hem/haar vallen.